



Myra se vriende

Charmaine // Gamxamûs

Belia Liebenberg

Benisia K. Nghivali





“Ek wens ek het n vriend gehad om saam meer te speel” se Myra.



“Hi Myra,” se die lieveheersbeestjie. “Ek is Pandu, ek kan jou vriend wees.”







“Wie is jy?” vra Myra vir die skoonlapper.
“Ek is Omuwa,” se die skoonlapper.



“Kom ons wees vriende,”
se Myra.

“Kom ons speel saam,”
se Pandu.

“Nou het ek twee vriende!”
se Myra.



“Ons kan koek eet!” se Myra

“Ja! Koek! Koek, ons is lief vir koek!” sing
Pandu en Omuwa.



“Ons kan ook teken!”
se Omuwa.

“EK is lief vir teken,”
se Myra.



“En ons kan ook rus,” se Pandu na Omuwa sy gaap.



“Julle is my beste vriende ooit ,”
se Myra.

“Ons het soveel pret gehaat om saam te
speel” se Pandu.

“Ja! Ja! se Omuwa.

“Pret! Pret! ons het pret gehad!”

Sing die drie vriende saam.



“Ek moet nou huis toe gaan.
Sien julle more.”

Totsiens Pandu! totsiens Omuwa!”
se Myra.

“Totsiens Myra!” se Pandu.

“Totsiens Myra! Sien jou!” se Omuwa.



