

Đi Viền Giữa Những Mảng Màu Tây Nguyên

Dương Mạnh Hùng
Phạm Thu Trà









chương 1:

Cái Nôi Văn Hóa





Năm 1946, cha Y Ngô ng theo cách mạng và trở thành đại biểu Quốc hội Khoa I



Tuy là người con
Ê đê của đai
ngàn Tây
Nguyên, nhưng
tôi lại lớn lên
trong cái nôi
văn minh nường
rẫy phía Bắc



Và câu chuyện của
tôi bắt đầu từ
trong một bản
làng người Tày...



Khi tôi cất tiếng
chào đời, theo tục
lệ người Tày, ba
tôi mang nhau
thai bỏ vào ống
tre đem treo,



Tôi lớn lên bằng trái bắp,
nguyên nước mát, và tình
thương của dân bản.



... rồi làm lê
tắm gội cho
tôi bằng nước
con suối chảy
quanh bản.





Một người thầy và người cán bộ tận tâm, ông luôn được hết thầy học trò yêu mến và gọi bằng cái tên

Ba Ngông!





Tuổi thơ tôi ngập tràn những
câu chuyện về quê mình ở Đăk
lăk, với những thắng cảnh gắn
liền với hồn cốt người Êđê qua
tiếng hát hào sảng của ba:

Ban ơi, lắng nghe nghe
tiếng nói rừng
Dòng suối xanh trong
dãy núi trập trùng
Ô ô ô ô ô



Tây Nguyên ngàn năm, đất
nước anh hùng



Bền vững như Chu
Prông, như dòng
sông Ba.



Trường cán bộ dân tộc miền Nam, nơi ba làm hiệu trưởng, cũng là nơi hàng trăm cán bộ người dân tộc tập trung ở đó khi ra Bắc.

Họ trang trí chô ở theo phong tục tập quán của mình, còn mang theo đủ mọi thứ vật dụng trong đời sống hàng ngày, từ lợn gà đến chiêng ché, như một cuộc dời làng vậy.



Mỗi dân tộc gọi là một chi, mỗi chi đóng ở một dãy nhà khác nhau





Theo phong tục Tây Nguyên, ba và tôi
cứ đến chơi và uống rượu với nhà nào
thì lại được một xâu thịt mang về.



Mẹ hay cắn nhăn về những vết
mỡ bám vào áo complet của ba,
không tài nào giặt sạch.

Nhưng với tôi, xâu thịt nhỏ đầy chính là
đức kết của tình thân cộng đồng, sẽ
chia từng miếng cõm miếng lộc.



Bài học đầu tiên về văn hoá
đối đãi ứng xử nắn gọn
trong món quà bé mọn ấy

chương 2:

Nghệ Nhân Dẫn Dắt



Vào năm 1959, người ta bắt đầu phát động cuộc thi sưu tầm sử thi các dân tộc Tây Nguyên trong trường.



Các câu chuyện được kể lại bằng tiếng dân tộc với một người bên cạnh dịch để cho những người sưu tầm hiểu trong lúc ghi âm.



Mỗi dân tộc lại có một áng sử thi. Những bài sử thi dài như những câu truyện cổ tích được hát lên thành bài ca.

Có lẽ qua những lời ca về những chiến tích oai hùng, Yang để mắt tới tôi từ lúc ấy!



Năm 1980, ba khởi
xướng dự án cho Sở
văn hoá sưu tầm
văn hoá dân gian
các dân tộc Đăk
Lăk và mời các thầy
về hướng dẫn

Từ đó, tôi học được nghề của các thầy, truyền dạy chi tiết...



từ cách đo chiêng như thế nào, cách ghi
chép cao độ ra làm sao, ...

chụp ảnh phỏng vấn thế nào, ...

kèm thêm
minh tự tìm
tôi học hỏi.





Giây phút khiến
tình yêu với văn
hoa Tay Nguyên
trong tôi thức
tỉnh ...



Lần đầu tiên khi cả lớp đi đến M'DRak,...



các thầy mang theo đầy đủ dụng cụ như
đĩ-a-pa-dông (diapason), máy đánh nhịp,
thước dây, sổ tay ghi chép còn tôi chỉ ngồi
xem các thầy làm để học.



Khi đang ngồi
trong nhà dài để
đợi nghệ nhân,



bất chợt tôi
nhìn thấy...



Một bà trung tuổi
mang một bó rạ mới
cắt còn tươi lên.



Bà ngồi túc vỏ thân rạ,



...rồi lấy tay ngắt
từng ống rạ theo
chiều dài ngắn khác
nhau, ngắt thêm mỗi
ống một chiếc lỗ nhỏ.





Khi họ bắt đầu thổi vào ống ra, âm thanh cất lên hòa thành một bản nhạc rất hay.



Khi thầy tôi mang cái ống đầu tiên ra thổi vào so với diapason thì ra đúng với nốt La chuẩn!



Tôi ngạc nhiên vô cùng trước loại nhạc cụ bản địa hết sức đơn sơ gọi là kèn đinh tút này!!!



Nếu đây là nhạc cụ đơn giản nhất mà đã hay như thế...



thì những cái phức tạp hơn sẽ còn tuyệt vời đến nhường nào?



Từ đó trở đi, tôi như tôn thờ âm nhạc Tây
Nguyên, và thấy quá sức ngưỡng mộ các nghệ nhân.

Chính bà con đã dạy và khai sáng cho tôi về cái hay
cái đẹp của văn hoá cổ truyền Tây Nguyên.



chương 3:

Gạch nối Văn hóa



Bên cạnh việc được tiếp cận những nét văn hóa đẹp trong các lần đi sưu tầm, thi tôi cũng phải chứng kiến cảnh những nét văn hóa đó mai một dần đi.

Năm 1951,
có một cặp
vợ chồng
Mỹ đến
Buôn Ma
Thuột



mở trại phong tại xã Ea na và sau đó
truyền giáo Tin Lành...



và thuyết phục nhân sĩ trí
thức Êđê theo đạo Tin Lành.



Tin Lành thì khắt
khe hơn Công giáo:
khi theo đạo thì
phải từ bỏ hoàn
toàn các thực hành
văn hóa của mình,
có khi chỉ còn giữ
lại trang phục.



Nếu vào mà không nghe thấy tiếng Ê
đê thì chẳng biết đây là buôn Êđê!



Có buồn, khi tôi mới tiếp cận,

...



Tuy nhiên, đa số các buồn ấy lại có nhiều người có tài năng nghệ thuật (vẽ, hát, chơi nhạc cụ, múa v.v.)









Sau cuộc trò chuyện ấy, người dân buôn tự gọi lên phòng văn hoá Buôn Ma Thuột để yêu cầu cho buôn một lớp dạy ching



Chiếc ching tre ấy dành cho trẻ em



Bắt đầu từ dàn ching tre ấy, dân làng đã dần dần chấp nhận tiếng ching trở lại.



Hy vọng một ngày không
xa, tiếng chim khinh sẽ trở
lại với buôn Tuôr ...



chương 4:

Nhà Tây Nguyên học



Trong một cuộc lèn lớp ở trại sáng tác dành cho thiếu nhi dân tộc, tôi hỏi các em rằng

Các con có cho
răng dân tộc mình
lạc hậu không?

Dạ có ạ.

Các cháu kể về việc
người dân tộc mình
hay cúng bái liên
miền, gây tổn kém.



Việc cúng liên miên, thực ra là theo phong tục thờ rất
nhiều các Yang, làm được phải tạ ơn, làm sai phải tạ lỗi.



Cái đó mình không gọi là lạc
hậu đâu các con, để bây giờ cô
phân tích cho các con nhé...



Hay trong lễ cầu mưa...





Như lần tôi đi chấm thi rượu cần, một nhóm vũ công người Việt đã thực hiện bài múa mồ mòn



Có một kỷ niệm mà tôi
không quên được, trên
đường đi xe đò từ Sài Gòn
lên Buôn Ma Thuột,...



tôi đang lùa bắp
thì bạn gái bán
bắp ngẩng lên
nhìn tôi và hỏi:



Ôi có phải
cô Linh Nga
Niê Kđăm
không ạ?



Con thấy cô trên
truyền hình nói về văn
hoá Ê đê mình mà.



Cô cứ lấy hết bắp đi. Bắp này
buôn mình trồng ngon lắm cơ





Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, vì họ biết tôi làm
văn hóa vì cộng đồng. Họ hiểu rằng tôi yêu mến
nên mới quyết liệt bảo vệ văn hóa ấy.

Những người quanh đó bắt
đầu xùm xít lại hỏi nhau bằng
tiếng Ê đê và ai cũng muốn
đem tặng tôi bắp.



Rốt cuộc, tôi quyết định
lấy của mỗi người một trái
để tỏ lòng với bà con.





Tôi thấy vui
lắm, và chừng
nào mình vẫn
có thể thi vẫn
tiếp tục làm.



Yang vẫn thương tôi, vẫn cho tôi sức khỏe để theo đuổi những gì mình yêu quý
và trân trọng. Như vậy đã là quá quý, không có gì nuối tiếc.







Bản tiếng Việt © Bản quyền, 2021 của Phạm Thu Trà và Dương Mạnh Hùng. Mọi sao chép hay trích dẫn của tác phẩm truyện tranh này đều phải có biên bản chứng nhận của các tác giả và Viện Goethe - Indonesia.

'Di viễn giữa những mảng màu Tây Nguyên' của Phạm Thu Trà và Dương Mạnh Hùng là một phần trong dự án Movements and Moments – Feminists Generations, của Viện Goethe. Mục tiêu dự án là kể những câu chuyện về cuộc đấu tranh cho nữ quyền của các dân tộc bản địa ở Bán cầu Nam, qua hình thức thể hiện dễ tiếp cận là truyện tranh (comic).

Gửi đến cô Linh Nga Niê Kdam và bà con Ê đê ở Buôn Ma Thuột,
Ngàn lời biết ơn.