

Mach-mit-Mobil op het Revislyceum!

Het begint een beetje een goede traditie te worden, en het is iets bijzonders, waar we elk jaar als sectie Duits naar uitkijken: het bezoek van de 'Mach-mit-Mobil'. Voor het vierde jaar op rij organiseren wij voor de leerlingen in de onderbouw gastlessen die door medewerkers van het Goethe-Institut gegeven worden. Op dinsdag 2 februari was het dan zover en stond de 'Mach-mit-Mobil' bij het Revislyceum op de stoep.



De 'Mach-mit-Mobil' is een oranje BMW die vanuit Rotterdam naar scholen in het hele land reist om spelletjes en andere leuke activiteiten te organiseren voor de Duitse les. De leerlingen maken kennis met vele aspecten van de Duitse cultuur en kunnen tijdens de les zelf aan de slag om hun taalkennis van het Duits en feitenkennis van het land en zijn gewoontes te verbeteren. 'Mach-mit-Mobil' zorgt ervoor dat er op een andere manier met het Duits omgegaan kan worden en geeft de leerlingen weer een positieve motivatie om met het vak aan de slag te gaan. Wij als docenten waren ook dit jaar weer erg enthousiast en de leerlingen ook, te oordelen aan hun verslagen:

Het verslag van Delilah uit H3C:

De leerlingen van het groepje Danke uit H3C vertellen: "We gingen filmpjes kijken over Duitse bands en zangers, we deden opdrachten over de hoofdstad Berlijn en opdrachten over typische Duitse beelden en musea. Natuurlijk kon je ook dingen winnen, maar wij hebben helaas niets gewonnen."

De uitslag van H3C was:

Op de derde plaats eindigde het groepje Brot, zij kregen een lolly. Op de tweede plaats eindigde het groepje Berlin, zij kregen een zakje snoep. En op de eerste plaats eindigde het groepje Mutti, zij kregen een chocolade reep

En hier het verslag van twee leerlingen uit V2B:

Op dinsdag 2 februari, kwam de actiegroep 'Mach-mit' naar onze school om ons met behulp van een aantal spellen, meer te leren over Duitsland.

De actiegroep maakt zich sterk voor Duitse taal in Nederland. Zij werken samen om het bewustzijn van de Duitse taal in Nederland te vergoten.

We werden verdeeld in 6 groepen, met 6 Duitse namen, waaronder Danke, Brot, Glück, Berlin, Tschüs en Mutti.

Na een kleine uitleg van elk spel, was het onze beurt om de spelletjes uit te voeren. Na een spel met emoji's, verschillende soorten drankjes en een spel met video clips, werd onze uiteindelijke score bepaald.

Een leuke les Duits en weer een keer wat anders.

Klas V2B van Reza en Sam

